



Lieve Allemaal

Wisten jullie dat ik ruim 24 jaar geleden startte met TEN? 12 jaar geleden, nadat ik mijn opleiding tot schoonheidsspecialiste had afgerond, ben ik de salon gaan uitbreiden. Ten nagelstudio werd Ten Beauty. Al snel opvolgend behaalde ik mijn specialisaties; acne en elektrische ontharing met daarbij het coaguleren van oneffenheden.

2 jaar geleden, na de coronapandemie heb ik afscheid genomen van mijn nagelsalon en overige behandelingen zoals voet, harsbehandelingen en massages. Hierdoor ben ik mij gaan richten op alleen huidbehandelingen en de specialisaties. Dit 2 dagen in de week. Deze keuzes zijn toen ontstaan tijdens corona. Ik ben mij toen naast de salon mij gaan richten op andere werkzaamheden, werken op afstand. Want mocht je corona hebben, verkouden zijn of gewoon niet fit zijn, dan kon ik toch nog deels werken.

Een aantal weken geleden ben ik 2 weken dicht geweest met mijn salon omdat ik 'ziek' was, althans ik hoestte mijn longen uit mijn lijf, maar wie niet om mij heen op dat moment🏠. Maar voor mij betekende dit dat ik niet in de salon werkzaam kon zijn, maar gelukkig wel met mijn andere werk.

Met mede die gedachte in het achterhoofd; dat ik afgelopen weken toch heb kunnen werken en mijn groeiende opdrachten, sta ik weer voor een keuze.

Een keuze die aan de ene kant erg zwaar valt en aan de andere kant weer mogelijkheden biedt. Dit is natuurlijk altijd met keuzes😞. Ik zal er niet langer omheen draaien, ik ga TEN Beauty verlaten, het stopt met het bestaan. Ik ga mij geheel richten op mijn werkzaamheden op afstand.

Ondanks dat het mijn eigen keuze is, wil het niet zeggen dat ik er geen traantje om gelaten heb! Ik vind het nog steeds geweldig om een huid gezond te krijgen, laat staan de banden die ik met jullie allen heb opgebouwd! Het vertrouwen wat jullie in mijn hebben van jong tot oud, vindt ik heel speciaal! Vooral met de specialisaties waar vele zich over een drempel moesten zetten en mij op mijn woord moesten vertrouwen. En gelukkig heb ik iedereen blij na een kuurperiode gedag kunnen zeggen, missie geslaagd!

Ik wil jullie dan ook allemaal erg danken voor jullie vertrouwen, fijne gesprekken, allen zeer divers van lachen, serieus tot aan een traan.

Ik zal na mijn zomervakantie niet meer starten met de salon. Mijn laatste werkdag zal woensdag 3 juli 2024 zijn. De kuren die nu lopen maak ik af, maar start niet meer met nieuwe. Wel kun je tot die tijd nog de losse behandelingen inplannen en biedt ik op alle producten die nog in mijn salon aanwezig zijn, standaard 15% korting aan. Dus kun je nog voordelig een voorraad je inslaan 😊

Mocht ik producten niet meer op voorraad hebben, dan kunnen jullie deze gewoon blijven bestellen, maar dan online bij [Lookx](#). Mochten jullie daarbij hulp of advies nodig hebben dan hoor ik dat graag.

Graag hoop ik jullie allemaal nog te zien, zodat ik van ieder nog persoonlijk afscheid kan nemen en een klein presentje kan geven.

Nogmaals dankjewel voor jullie gezelligheid en vertrouwen!

